

Leder

Udfordringer for bibliotekerne

Bibliotekerne står for folkeoplysning og medborgerskab. Under den paraply beriger bibliotekerne livet for den enkelte borger og for det lokalsamfund, han eller hun er en del af. Bibliotekerne er kommunale og virker lokalt for at gøre mennesker klogere på sig selv, på deres liv og deres omverden. Bibliotekerne fremmer fællesskabet, så borgerne kan mestre livet og magte fællesskabet. For at nå det mål er der nogle midler: medier, mursten og mennesker. Midlerne er netop – midler. Bøgerne har ingen værdi, med mindre de medvirker til at fremme formålet. Kompetente medarbejdere, der ikke har formålet for øje, bidrager ikke. Husene er samlingspunkter, men borgerne samles også andre steder, hvor biblioteket så også bør være.

Hvis biblioteket ikke var der, ville samfundet mangle den institution, der arbejder for at gøre mennesker klogere ud fra deres egne præmisser, gennem deres frivillige engagement og på meget lempelige betingelser.

Bibliotekerne har gennem mange år bevist en særlig evne til at forny sig i forhold til de opgaver og behov, man har kunnet aflæse. Det gælder stadigvæk. Det sker i forskelligt tempo og under stadige diskussioner, men borgernes brug af bibliotekerne viser, at det er lykkedes. Men der venter nye udfordringer: hvordan får bibliotekerne fat på den halvdel, der ikke bruger det tilbud? Hvordan løser vi de mange opgaver, der bliver os pålagt, så de harmonerer med de mål, vi er sat i verden for at nå?

Bibliotekerne får pålagt mange nye opgaver med borgerservice og kulturhuse som to af de mest fremtrædende og markante. Når opgaverne placeres i det regi, er det baseret på ønsket om at udnytte bibliotekets kvaliteter i forhold til opgaveløsningen og dermed i forhold til borgerne. Det betyder, at borgerservice grundlæggende ses på som en opgave, hvor vi sammen med borgerne hjælper dem til at magte det digitale samfund. Der er en myndighedsopgave tilknyttet, og den skal løses, men den grundlæggende holdning er, at borgerservice er folkeoplysning og medborgerskab, udfoldet lokalt.

Bibliotekerne er klar til de nye udfordringer, der venter, og har altid været det. De er de mest benyttede, kommunale institutioner med den bredeste kontakt med kommunens borgere og med et stærkt potentiale for at spille sammen med de aktuelle, kommunale dagsordener. Men er politikerne, der nu samles til DBs årsmøde, klar til at give bibliotekerne de rammer, der skal til for at det lykkes? Eller er man fortsat fanget i den fælde, at bibliotekerne kan finansiere velfærdsydelse – om det er ældrepleje, børnepasning, eventkultur osv. Biblioteksudgifterne er på landsplan alt i alt på 2,5 mia. kr. – ud af et samlet kommunalt budget på 363,9 mia. kr. – altså under 1 %!

Mogens Vestergaard

Bibliotekschefforeningen

BCF er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Medlemskredsen omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne.

Foreningen har to overordnede formål: At fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen.

Læs mere:
Bibliotekschefforeningen.dk

AKTIVITETSKALENDER

april - maj

11. april Biblo åbner

14.-15. april Danmarks Biblioteksforenings årsmøde

12. maj Dialogmøde om biblioteker og integration, Tænk tanken og BF

Strategidag hos DDB

DDBs årsberetning for 2015 er kommet og [kan læses her](#).

BCF vil gerne rose DDB for at sætte spørgeskemaundersøgelsen i gang og derved lade bibliotekscheferne definere temaet for årets strategidag.

Vi mener, at der mangler en vigtig debat om DDBs rolle i formuleringen af strategier for bibliotekerne. DDB er en meget vigtig part, men samtidig er det vigtigt, at rammerne for DDBs virke skabes ud fra de overordnede ønsker og visioner for bibliotekerne. Styrelsen arbejder med pejlemærker, men der mangler fortsat en samlet, konsistent strategi, der kan spænde over på den ene side det samarbejdende, samlede biblioteksvæsen, og samtidig have rummeligheden til at omfatte mulighederne for den lokale tilpasning til lokale dagsordener. For det er jo netop i omsætningen af de centrale muligheder til lokale dagsordener, at bibliotekerne skaber værdi lokalt.

Palle bliver til Biblo

Den 11. april åbnede folkebibliotekernes nye landsdækkende online-fællesskab for tweens med litteratur, musik og spil i centrum. Sitet tager udgangspunkt i målgruppens behov og ønsker, hvilket også afspejles i navnet, der er valgt af børnene selv. Målet med Biblo er, at børnene både skal bruge sitet i og uden for skoletiden. BCF vil gerne opfordre alle til at bakke op om det nye site, der netop nu skydes i gang med kampagnen 'Hvem styrer din hjerne', der - helt i bibliotekets ånd - taler til børnenes nysgerrighed og lyst til at søge ny viden og blive klogere på sig selv. Samtidig understreger projektet biblioteket som vidensrum på flere platforme og er et godt eksempel på et velfungerende samarbejde mellem kulturinstitutioner, skoler og biblioteker.



Nyt fra Tænk tanken Fremtidens Biblioteker

Tænk tanken har fortsat stort fokus på effekten af bibliotekerne.

- Det igangværende projekt 'Economic Impact of Public Libraries' afsluttes til maj, og styregruppen går nu i gang med at udarbejde en skitse på et nyt projekt, der skal fokusere på det samarbejdende biblioteksvæsen - eksempelvis brobygning, vidensadgang for erhvervsliv og innovationskraft.

- I styregruppen drøftedes også andre vidensprojekter, hvor bibliotekerne spiller en rolle. BCF understregede her, at det er glædeligt, at bibliotekerne tænkes ind i mange nationale og lokale projekter, men det er vigtigt at udgangspunktet for bibliotekernes engagement er de lokale opgaver omkring folkeoplysning og medborgerskab. Blandt andre emner, som Tænk tanken lige nu behandler, kan nævnes forhold omkring folkesundhed samt flygtninge og integration. Mere om dette følger på fremtidensbiblioteker.dk

> Nyt fra BCF 1/ 2016

Tak for et vellykket årsmøde

Vi forsvandt heldigvis ikke i Bermudatrekanten, og bestyrelsen vil gerne takke for de mange indspark til den livlige debat på både generalforsamling og årsmøde i Munkebjerg!

Årsmødet illustrerede på bedste vis den store udfordring, vi står overfor. Selvom vi i praksis sagligt viser, hvad det moderne bibliotek er, skal og kan, så er det rystende fortsat at møde så mange debattører, der er helt uvidende på det felt. Så vi konstaterer, at vi mangler en stærk samlet fortælling, baseret på velformulerede beskrivelser af kerneopgaven – en elevatortale, der kan fænge udadtil, og give retning og basis for samarbejde indadtil.

BCF har noteret sig de mange gode input fra årsmødet og går nu i gang med at formulere det skarpe svar på spørgsmålet: "Hvad vil vi mangle, hvis biblioteket forsvandt?" Input modtages altid gerne på mogensv@roskilde.dk

Nyt fra BCF

Har du input til Nyt fra BCF, så send en mail til mogensv@roskilde.dk